

Pelgrimswandeling bij het begin van de 40-dagentijd

Levensdraden

van Aswoensdag 17
tot zondag 21 februari



rondom de kluis van Hern

Ons (nieuwe) dekenaat Tongeren biedt u - in samenwerking met Pelgrimspastoraal - een bezinnende wandeling aan om bewust de veertigdagentijd in te stappen. U kan deze bezinningstocht individueel of met een groep van max. 4 personen beleven, op een zelfgekozen moment tussen Aswoensdag en de eerste zondag van de veertigdagentijd. In deze coronatijd mogen geen wandelingen met een vaste groep georganiseerd worden. Je mag wel een parcours uitstippelen en mensen aanmoedigen die tocht persoonlijk of in een bubbel van maximum 4 personen op een door henzelf gekozen moment te beleven.

De tocht van dekenaat Tongeren start aan de kluis van Hern. Parking aan de kluis.

Steenweg tussen Bilzen en Tongeren. Vanaf Bilzen iets voorbij het kruispunt "Bilzen 7-Tongeren 4", aan je rechterkant een zijwegje met bruine wegwijzer "Kluis". Als je van Tongeren komt moet je iets voor dat kruispunt dan linksaf. Na 300 m voorbij de St Annakapel rechtsaf het wegje volgen tot aan de parking.

Je loopt om de kluis heen en aan de achterzijde kan je tussen 10 en 16 uur het kerkje betreden. In de kapel kan je een tochtboekje nemen, de gids om van je wandeling een bezinning te maken. Je kan alvast even gaan zitten en de inleidende tekst lezen. Er is ook een 'wandelkaart' toegevoegd.

Onderweg hou je enkele keren halt voor een bezinnende impuls. Als je met enkelen samen stapt, kan je telkens - na een stille tijd - even jullie gedachten uitwisselen. De tocht eindigt terug aan de kluis waar het afsluitend moment kan gehouden worden. Via een intentieboek leggen we een verbinding tussen alle pelgrims die er passeren. En je kan een mooi kaartje meenemen als aandenken.

De tocht heeft als thema 'levensdraden'. We hebben het voorbije corona jaar het belang van een aantal onzichtbare draden herontdekt: een goede verbinding met de schepping/natuur; een goede verbinding met onze medemensen, met onszelf; we voelen ons wereldwijd met elkaar verbonden; de verbinding met 'het goddelijke' (zoektocht naar zingeving). We krijgen 40 dagen om deze levensdraden te versterken.

Het is ook mogelijk om deze wandeling in je eigen buurt te maken. Je kan het tochtboekje downloaden op www.pelgrimswandelingen.be.

Meer informatie bij: Ria Ketelslegers - 0479 80 28 72 - pelgrimspastoraal@gmail.com