

Het verhaal

'Je moet leven, alsof elke dag je laatste dag kan zijn', zei Jezus op een dag tot zijn vrienden.

Ze keken elkaar aan. Wat bedoelde hij nu weer?

'Je moet waakzaam zijn', ging hij verder.

'Het Rijk van God lijkt op dat feest met tien bruidsmeisjes.

Zij stonden de bruidegom op te wachten

en gingen hem alvast een eind tegemoet.

Maar het feest was uitgelopen en de bruidegom was veel te laat

en het werd donker. Vijf van de bruidsmeisjes waren slim:

die hadden lampen en lampolie bij.

De andere vijf waren dom: ze hadden alleen lampen bij en geen olie.

Urenlang stonden ze te wachten. Op de duur gingen ze zitten

en ze vielen allemaal in slaap. Midden in de nacht hoorden ze opeens iemand roepen:

Daar is de bruidegom! Loop hem tegemoet!

Op slag waren alle meisjes klaarwakker. Ze maakten hun lampen in orde.

"Geef ons een beetje van jullie olie", vroegen de domme meisjes

aan de slimme. "Niks van", zegden de slimme meisjes.

"Dan hebben we allemaal te weinig. Ga liever snel zelf olie kopen!"

Dat deden de domme meisjes. Maar terwijl ze naar de winkel waren,

kwam de bruidegom aan. **De vijf slimme meisjes mochten mee**

naar binnen voor het feest. Daarna ging de deur op slot.

Even later kwamen de vijf domme meisjes er ook aan.

Zij klopten op de deur en riepen: "Heer, laat ons binnen!"

Maar hij antwoordde: "Ik ken jullie niet."



De vrienden staarden Jezus sprakeloos aan.

Waarom vertelde hij zo'n vreemd verhaal?

Altijd ging het over goed zijn en eindeloos blijven vergeven, en nu dit!

'Die arme meisjes!' riep Salome uit. 'En dat alleen omdat ze hun olie vergeten hadden!'

Ze zei precies wat ze allemaal dachten.

'Je moet altijd klaarstaan', zei Jezus ernstig. 'Op elk moment van je leven.'

Naar Matteüs 25, 1-13

Uit: [Hosanna. Kinderbijbel met meer dan 150 verhalen](#)

(Kolet Janssen, ill. Roel Ottow, Van In, 2013) pag. 199.

Denkvraag

Stel dat het vandaag de laatste dag van je leven zou zijn.

Wat zou je dan zeker niet meer doen?

Wat zou je dan zeker wel nog doen?

Doe-tip

Maak van een leeg, glazen potje een kaarsenhouder.
Plak er dun gekleurd papier op, waaruit je kleine figuurtjes hebt geprikt.
Stop er een theelichtje in.
Dat 'lampje' kun je laten branden om af en toe te denken aan wat Jezus zegt.

Gebed

Lieve God,
als jij in ons hart woont,
kunnen wij af en toe een lichtje zijn
voor de mensen om ons heen.
Iemand om op te rekenen.
Iemand die doet wat goed is.
Blijf dicht bij ons,
alle dagen van ons leven.
Amen.

