

## **1. GA JE MEE OP WEG (vormelingenlied) OPENINGSLIED**

Soms ga je heel alleen en voel je weer die stilte,  
wat duister om je heen; de menselijke kilte.  
Blijf dan niet zitten maar spreek vol vuur.  
Het vuur van de Geest en leven wordt een feest.

**Ga je mee, mee op weg.  
Sta even stil en luister wat Hij zegt.  
Leven is meer dan jij en ik alleen.  
Leef in Mijn Geest, dat zegt ons de Heer.**

Kan je niet meer verder en vind je niet jouw weg,  
voel je je verloren, heb je altijd pech.  
Zoek dan je vrienden, want zo voel je de Geest,  
de Geest die liefde geeft, die rondom mensen leeft.

## **2. VERGEVINGSLIED**

**Tot 7 x zeventig maal, vergeef ik een ander zijn schuld.  
Tot 7 x zeventig maal, de Heer heeft met mij ook geduld.**

### **2B. GLORIA – wordt samen gebeden**

Voorganger: Eer aan God in den Hoge,  
*allen: en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.*

Voorganger: Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U.  
*allen: Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor Uw grote heerlijkheid.*

Voorganger: Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader,  
*allen: Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus*

Voorganger: Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;  
*allen: Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.*

Voorganger: Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed.  
*allen: Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.*

Voorganger: Want Gij alleen zijt de Heilige.  
*allen: Gij alleen de Heer.*

Voorganger: Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, met de Heilige Geest  
*allen: In de heerlijkheid van God de Vader. Amen*

### **3. HET WOORD VAN DE HEER - TUSSENZANG**

Jouw woord, Heer, is een vloed van heil.  
Jij sterkt de mensen, groot en klein.  
Jouw woord, Heer, is een vloed van heil,  
het troost de mensen in hun pijn.

Jouw woord, Heer, is een licht van hoop.  
Jij geeft een antwoord op mijn nood.  
Jouw woord, Heer, is een licht van hoop,  
het richt mijn hele levensloop.

Jouw woord, Heer, is een vuur van kracht.  
Jij waakt over ons in de nacht.  
Jouw woord, Heer, is een vuur van kracht,  
het spreekt met ongekende macht.

Jouw woord, Heer, is een huis van trouw.  
Jij spreekt een taal van mij en Jou.  
Jouw woord, Heer, is een huis van trouw,  
het is een schat waarvan ik hou.

### **4. ACCLAMATIE: ALLELUIALIED**

**Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.**  
**Alleluia, alleluia, alleluia.**

Woord van God , tot ieder gesproken.  
Dat wij samen zingend verstaan.  
't Woord van God, tot ieder gesproken, Alleluia

### **5. LIED BIJ DE VOORBEDEN**

**A. Wij bidden Heer, kom bij ons en luister wat wij vragen.**  
**Wij bidden Heer, kom bij ons, vandaag en alle dagen.**

### **6. ALS JE DE MOED HEBT - OFFERANDLIED**

1. Wil je geloven maar het lukt niet goed  
omdat niemand je droom wil verstaan.  
Weet dan dat iemand de weg heeft getoond  
en dat jij nooit alleen hoeft te gaan.

**ALS JE DE MOED HEBT OM JA TE ZEGGEN**  
**ALS JE OP WEG DURFT NAAR HET LICHT**  
**KRIJG JE OOK KRACHT OM VOL TE HOUDEN**  
**EN KRIJGT DE LIEFDE EEN GEZICHT.**

2. Durf je het aan om het anders te doen  
dan de strevers naar rijkdom en macht ?  
Durf aan de kant van de zwaksten te staan  
ook al wordt je daardoor zelf verdacht.

3. Aarzel dus niet om je droom ook te doen,  
al begint hij maar moeilijk en traag.  
Dit is de dag, dus begin er maar aan.  
Nee, niet morgen, maar nu nog vandaag.

## **7. SAMEN ZINGEN WIJ – HEILIG HEILIG**

**Samen zingen wij voor God de Heer. Want Hij is heilig, want Hij is heilig.  
Samen zingen wij voor God de Heer, geven wij Hem alle eer. (2x)**

## **8. BOUW MEE AAN VREDE – LIED BIJ DE VREDESWENS**

**Bouw mee aan vrede en hou van elkaar.  
Bouw mee aan vrede, maak ieders droom waar.  
Bouw mee aan vrede en hou van elkaar.  
Bouw mee aan vrede, maak ieders droom waar;**

**Laten we alle mensen heel veel liefs toewensen.  
Begin alvast heel klein door ieders vriend te zijn.**

## **9. GROEIEN NAAR JEZUS - SLOTLIED**

1. Zoals de bomen almaar groter worden  
worden wij steeds weer gesterkt door Jou.  
En al zijn we niet echt zonder zorgen,  
Jji laat ons nooit, nimmer in de kou.  
Maar er gaan veel van mijn kleine zorgen  
over wat ik van Je vinden zou  
en wat denken al mijn vrienden morgen  
al ze horen van mijn band met Jou ?

**O GOD WIE JIJ OOK BENT  
GEEF MIJ JOU KRACHT  
EN OOK AAN IEDER DIE JE KENT.  
WANT ELK HART IS EEN PRACHT  
'T LEVEN KAN WORDEN  
WAT ELKEEN VERWACHT.**

2. In de bergen zal ik blijven klimmen  
op de top of soms in een vallei.  
De zon schijnt en zal ook weer dimmen,  
voor-en tegenspoed, dat hoort erbij.  
O, ik dank Je al voor alle dagen  
en Je voorbeeld wordt voor mij een plicht,  
mag ik Jou hiervoor om sterkte vragen  
God, maak van mij een heel mooi licht.