

# IK BEN MET U ALLE DAGEN

WERELDDAG  
VOOR  
GROOTOUDERS  
EN SENIOREN

#IAMWITHYOUALWAYS



## **GEBED VOOR DE EERSTE WERELDDAG VOOR GROOTOUDERS EN SENIOREN**

Ik dank U Heer,  
voor uw troostende aanwezigheid.  
Zelfs wanneer ik eenzaam ben,  
zijt Gij mijn hoop en vertrouwen.  
Reeds vanaf mijn jeugd, zijt Gij mijn rots en mijn burcht!

Dank U voor het geschenk van mijn familie en  
voor mijn 'gezegende' leeftijd.  
Dank U voor de vreugdevolle en de moeilijke momenten.  
Dank U voor de dromen die reeds gerealiseerd zijn en  
voor de dromen die nog voor mij liggen.  
Dank U voor deze tijd van herbronning waartoe Gij mij oproept.

Heer, vermeerder mijn geloof,  
maak mij tot een instrument van uw vrede.  
Leer mij hoe ik hen die meer lijden dan ik,  
een warm hart kan toedragen.  
Leer mij hoe ik kan blijven dromen  
en hoe ik uw wondere daden kan vertellen aan de volgende generaties.

Bescherm en leid paus Franciscus en de Kerk,  
opdat het licht van het Evangelie mag stralen tot aan de uiteinden van de aarde.  
Zend uw Geest, o Heer, om het aangezicht van deze wereld te vernieuwen:  
opdat de storm van de pandemie gaat liggen,  
opdat armen de nodige steun zouden ontvangen,  
en opdat alle oorlogen beëindigd zouden worden.

Ondersteun mij in mijn zwakheid en  
help mij om ten volle te leven, in elk moment dat Gij mij geeft,  
in de zekerheid dat Gij bij mij zijt,  
iedere dag tot het einde der tijden. Amen.