

Aan de ouders van Eerste Communie 2022

Beste Ouders,

U hebt zich onlangs via onze website ingeschreven om met uw kindje(s) mee te doen aan de voorbereiding en de viering van de Eerste Communie in 2022. We zijn daar heel blij om. Wij danken u om het geschonken vertrouwen en zullen al het mogelijk doen om daar aan te beantwoorden.

Zopas werden de uitgestelde EK-en vormselvieringen 2021 afgerond, en vanaf heden kunnen wij ons dan ook helemaal concentreren op de Eerste Communie-voorbereiding van het komende jaar 2022.

Ondertussen hebben zich meer dan 70 families ingeschreven om mee te doen aan de voorbereiding en de viering van de Eerste Communie 2022.

Omwille van de onzekerheid en de veiligheidsvoorschriften i.v.m. Corona hebben wij u tot nu toe nog geen planning en geen kalender kunnen bezorgen. Daarom dit schrijven met de belangrijke informatie.

Het is belangrijk dat u het volgende goed noteert:

1. Ouders zijn meer dan ooit de voornaamste catechist (geloofsbegeleider).

Nog meer dan vorige jaren rekenen wij op de ouders om hun verantwoordelijkheid op te nemen en hun catechetische taak uit te oefenen.

De kerkgemeenschap van onze Pastorale Eenheid wil u als gezin daarbij helpen met

1° Er zijn 7 ingroei-vieringen (maandelijks op zondagmorgen te 9.30 u. in **de kerk van Hees**) voor ouders en kindjes (gezinnen) om te leren thuiskomen in de kerk en te leren vieren (zingen en bidden).

2° Er zijn 4 vrije inloop-momenten van EK-catechese: ouders(s) met kindje (gezin) komen op een vrij gekozen moment naar de **kerk van Hees** en ontvangen daar een opdracht met hulp om een catechetisch parcours af te leggen. Dit is een zeer interactieve en leerrijke methode voor ouders en kindjes...

3° een gezinsvriendelijke viering voor kerstmis en pasen in de **kerk van Mopertingen** (te 11.00u)

Zie hieronder de kalender (agenda). Dit is een heel programma. Maar dit mag jullie niet ongerust maken: het is integendeel een mooie en uitstekende gelegenheid om samen met uw kindje een mooie weg naar God af te leggen ! Twijfel maar niet: God zal u bijstaan en belonen voor uw inspanningen !

2. Wij rekenen resoluut op de medewerking van de ouders:

- voor de verantwoordelijkheid i.v.m. een goede familie-planning (om tijdig en regelmatig op post te zijn in de voorziene samenkomsten)
- voor de begeleiding van het thuiswerk (voor of na de ingroei-viering)
- voor de inbreng van het nodige enthousiasme om liedjes en gebeden te leren

3. In de maand mei 2022 zal er voor elke groep ook **1 of 2 repetities** gehouden worden.

4. Voor een goede inhoudelijke voorbereiding (ook op school) is het belangrijk dat uw kindje in de basisschool de **les Rooms-Katholieke Godsdienst** volgt.

5. Kindjes die nog niet gedoopt zijn, ontvangen hiervoor een voorbereiding tijdens het 2° trimester en zullen gedoopt worden tijdens de eerste communie-viering zelf.

6. Koken kost geld, ook de catechese en de EK-voorbereiding ! Daarom vragen we aan ouders om eerdaags een **bijdrage in de onkosten van 25 euro** te storten **IBAN BE66 7350 2813 5543** (BIC KREDBEBB) van **FEDERATIE BILZEN OOST** met vermelding 'EK (naam+voornaam eerstecomunicant)'. In deze bijdrage zijn alle kosten begrepen. Inschrijving is effectief na ontvangen van het inschrijfgeld.

Belangrijk wat betreft verzekering: in principe neemt iedereen op eigen risico (familiale verzekering) deel aan onze kerkelijke activiteiten. Er is wel een speciale verzekering die (alleen) de schade dekt die tijdens de samenkomsten in de kerk veroorzaakt wordt aan derden.